

Te mooi om waar te zijn?? Echt niet!!

Aan pijn raak je gewend.
Als je pijnstillers niet meer helpen
en alleen maar bijwerkingen geven,
dan raak je heel langzaam vertrouwd
met de pijn die er altijd is.

Ook met de gedachte dat niets je kan helpen
leer je uiteindelijk leven
en bijna vanzelf accepteer je
dat pijn hebben en je beroerd voelen
je leven elke dag bepalen.

Dus als een klein apparaatje
al na een paar behandelingen
die dagelijkse pijn doet verdwijnen
als sneeuw voor de zon
dan moet ik eerst even wennen.

Maar als ik weer vertrouwd ben
met mijn eigen lijf dat bruist van energie
dan roep ik tegen een ieder
die vertwijfeld mompelt: "Te mooi om waar te zijn...",
"Echt niet!!!"

Rianne